

Kanotsällskapet Ägir, oktober 2015

Stort och smått

För 5-6 år sedan redovisade Riksidrottsförbundet (RF) ett antal nyckeltal på den medelstora idrottsföreningen bland de cirka 22 000 anslutna föreningar. Ägir var då en av de medelstora, kunde dåvarande styrelse utläsa. Vi är nog kvar där än idag. Nu lite kort vad som timat sedan årsmötet i mars: Vår följbåt blev förstörd i början av juni – stormstyrkor i vindbyarna gjorde att flera båtar vid "fiskarnas" bryggor kvaddades. Försäkringsfrågan är löst men kvartstår införskaffande av en ny/begagnad båt. Vi söker också en bättre skyddad hamn för kommande båt. Årets paddlarskola var lyckad och samlade drygt 20 ungdomar. Nytt för i år var att Ägir även tillhandahöll lunch. Tack till Kristina och Elisabeth med flera som fixade med pappersjobbet och Christer som gratis lånade ut sin båt till paddlarskolan och även till KM:et. Avtalet med Uppsala kommun om anläggande av kommunalt avlopp hos oss är sedan länge godkänt av den politiska nämnden samt att vårt investeringsbidrag är betalt till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB sedan länge – men ännu har inte arbetena påbörjats. En brandskyddsinspektion har skett i juni av kommuns sakkunnige. Ett antal utrymningsskyltar, brandsläckare och brandvarnare ska sättas upp. Vi väntar fortfarande på att "Sportfastigheter" och dess entreprenör ska se till nämnda utrustning kommer på plats. Under sommaren har cirka 20 kanotplatser upplåtits till nya medlemmar. Varmt välkomna alla Ni.

Välkomna till höstmötet/medlemsträffen 11 nov!

Clas Gejke

Missa inte

Ägirs Höstmöte 2015

**11 november
kl 19.00**

- VM-guldfest
- Medaljutdelning
- Info om Bäcklösa-träningen
- Sverigeresan
- Fika!

Arbete med Flottsundsbron

I lokala medier har det annonserats om att arbetena med den nya Flottsundsbron är inlett. Däri anges att båttrafik är förbjuden under bron från och med 15 oktober fram till april 2016. Men kanoter kan passera utan problem. Det kan eventuellt vara stopp vid några korta tillfällen när de lyfter på nya fundament eller dylikt, på grund av säkerhetsrisk, enligt uppgift från ansvarig på Uppsala kommun.

SM i Nyköping

SM-tävlingarna i Nyköping blev som vanligt en familjär tillställning med blandat väder. Från KS Ägir deltog fem ungdomar, en senior och tre veteraner. Det senaste årets utmanande skadeläge bidrog till att hålla förväntningarna nere. Flera Ägirare tog sig dock till final i olika distanser, dock utan att hamna på prispallen. Däremot höll sig klubbens veteraner sig framme med flera silver- och bronsmedaljer med sig hem i bagaget.



Ägirs trupp under SM-veckan. Emil Nyholm, Terese Larsson, Johan Maier, Lukas Larsson, Axel Boivie, Anton Olsson och sittande Simon Stålspets. Veteranerna Gunnar Emling och Lars Martinsson saknas på bilden. Foto: Ulf Boivie.

VM-guld till Ägirare!

Ägir-kanotisten Gunnar Emling tog VM-guld vid Marathon-VM i ungerska Győr den 9 september, i klassen 75-79 år. Stort grattis!

Baggen

Ni anar hur det är i Stendörren en tidig måndagseftermiddag under semestern när kanotisterna packar sina kanoter vid bryggan? Ja, vi fyra hade alltså kommit bilande från Uppsala och gav oss iväg snabbt mot den kända kanotistön Brännskär bara tre kvarts paddling bort.

Ön låg där så vacker och inbjudande och var glädjande nog helt tom på kanotister. En liten skylt med texten "Akta baggen" hade tillkommit sedan vi tidigare besökt ön.

Men när vi slagit upp våra tält och satt på klippan och tog vår middagsvisky med pepparkorven kom den där familjen förbi i en liten fårtransportbåt och glodde på oss.

Dom kom tillbaka efter en stund för att mata en bagge som dykt upp av motorljudet. Mannen i båten rusade upp på land, kastade en hög med foder på marken och sprang lika snabbt tillbaka och sköt ut båten. Dom verkade hyggliga och trevliga hela familjen.

- Rör inte baggen, sa kvinnan.

Vi tog en kvällspromenad runt ön och vid ett tillfälle stod baggen och tittade på oss i ett snår.

- Varför skulle vi röra den där, sa Clas.

Vi lyssnade på "vid dagens slut" och sjörapporten som vanligt. Mörkret föll och vi kröp in i tälten.

Nästa morgon efter morgonbadet, Cillan satt naken på stranden med den dagliga smörjningen och jag var på väg till frukosten. Fåret dök upp igen på en klippa ovanför mig. Han hoppade utför klippan och ville stängas.

- Hörru grabben sa jag och flyttade mig raskt runt ett träd. Bråka inte så här tidigt på morron. Jag tror visst att du har stängt ihjäl några kanotister men nu ska jag dricka kaffe först.

Han backade snabbt ett par tre meter ifrån mig och tog sats för ett nytt anfall.

Jag kunde på matadorers vis glida undan med en höftrörelse och fick ett ordentligt grepp i halsullen. Han konstade och stretade men till slut stod vi stilla båda två. När jag släppte backade han igen och kom störtande.

Baggen och jag verkade vara oskiljbara. Att stå

Fortsättning på sid 3

och hålla i trilskande baggar ger ingen strålande framtid. Det var en fin avhornad bagge med tjock grå ull och så där envetet tjurig i sitt revirbevakande så att inget tycktes kunna få honom på andra tankar än att stängas. Damerna provade med morötter och kakor för att avleda hans uppmärksamhet utan resultat.

Vi ville inte släppa in baggen till lägret där vi hade satt upp tälten och dukat fram köken för frukost. Där puttrade morgongröten, goda ostmackor, kaffe och te väntade. För att vara säkrade för regnbyar hade Clas och Eva riggat upp sin tarp mellan några tallar. Tarpen är stor och grön. Det började blåsa en lätt sydstost och tarpen flaxade lätt för morgonbrisen.

- Han verkar vara misstänksam mot tarpen sa Clas, baggen verkar inte vilja passera här. Vi hade hittat några korta torra tallstammar som någon tänkt använda till ved och höll man dom riktade mot baggen blev han liksom paralyserad och stod alldeles stilla. Om någon såg till att tarpen hela tiden rörde sig och en annan hottade med en tallgren kunde dessa två personer hindra baggen att komma in i lägret. Vi byggde också en gles och mycket låg avstängning av ytterligare grenar.

Vi var nu rustade för att i tur och ordning packa ihop våra tält och plocka ner köken och all packning i kanoterna. Frågan var bara hur vi skulle kunna komma ner själva till kajakerna.

- Vi ger honom lite müsli så får vi se om han ger sig sa Cillan. Hon tog ett kliv över den låga avstängningen och kastade in en skopa müsli i mossan. Baggen sprang på henne och stängade så att hon föll baklänges över grenarna. Hon slog sig ordentligt på fotknölen som svällde kraftigt och blödde. Baggen fullföljde attacken mot henne liggande på marken. Jag kunde fösa honom med en stör så att han hittade müsli och började noppa efter den i mossan. Clas tog ner tarpen och hämtade den sista packlådan i lägret.

Clas satte den långa kajaken med släproder i vattnet och Eva kom ner i akterbrunn. Vänta där ligger en plastpåse kvar! Clas tog fart



uppför klippan. Aldrig lämna plast och annat skräp i naturen! Baggen hann inte ens upptäcka mannen som iklädd solhatt, flytväst och med kapell runt magen försvann tyst som en indian ner till sin kanot.

Cillan var redan i vår kanot och jag kunde gå ut i vattnet, sätta mig i kajaken och vi paddlade iväg. Baggen stod fortfarande och letade müsli i mossan så allt var lugnt.

Det blev en kort tur till Klovsjär för frukost.

Christer Uppfeldt/EH

Ägirs klubbmästerskap i medvind



Årets klubbmästerskap bjöd på fint väder och fler deltagare än vanligt. Foto: Kristina Rissler Maier.

Årets klubbmästerskap avgjordes i fint väder och medvind sista söndagen i augusti. Bansträckningen gick längs med strandlinjen i Graneberg mot Flottsund med målgång förbi Alnäs. Vinden från sydväst avtog som tur var när starten närmade sig, men vågorna utgjorde fortsatt en utmaning för både ungdomar och seniorer. Årets tävling bjöd på fler deltagare än vanligt, särskilt bland de yngsta deltagarna. Sprintdistanserna 200 meter och 500 meter fick avgöras i tre separata heat, medan långloppet på 2500 och 5000 meter kördes med gemensam start. Traditionenligt avslutades allt med fika och varmkorvskalas. För resultat, se sidan 8.

KANOTSÄLLSKAPET ÄGIR, UPPSALA

Adress: Box 9010, 750 09 Uppsala
Kanothus: Villa Fristaden, Mälarpvagen,
Graneberg
Telefon: 018 - 32 07 71
Mobiltelefon: 0733 - 34 96 78
Hemsida: www.ksagir.se
E-post: kontakt@ksagir.se

Styrelse 2015

ordförande	Claes Gejke	35 55 41
vice ordförande	Kjell Lundgren	50 77 89
ledamot, sekr	Kristina Rissler Maier	51 59 99
kassör, adj	Gunnar Emling	
ledamot	Ulf Boivie	50 16 14
ledamot	Johan Nyholm	42 28 98
ledamot	Christer Uppfeldt	32 05 60
suppleant	Olle Fredriksson	50 45 05
suppleant	Ted Rundqvist	0708-35 09 99

Revisorer 2015

Ann-Louise Billberger	32 06 06
Sven Lindgren	32 00 07
Revisorssuppleant: Olof Ahlsten	

Webbsidan och Facebook

Kjell Lundgren	37 91 79
Peter Sandell	67 81 84
E-post: hemsidan@ksagir.se	

Ägiraren

redaktör Ulf Boivie	50 16 14
E-post: agiraren@ksagir.se	

Adressändring

Kom ihåg att också göra adressändring till Ägir om du flyttar. Använd då vår officiella adress.



Missa inte Ägir på Facebook!

Många av Ägirs aktiviteter syns i vår Facebookgrupp, öppen för alla. Gå med för att veta vad som händer! www.facebook.com/groups/ksagir

Maraton-SM 2015 i Oxelösund

K2 veteraner, 17,2 km

Anders och jag har tränat ihop oss på Ekolns gropiga vatten och kände oss taggade inför loppet. Anders rygg hade gett vissa varningssignaler tidigare under sommaren och in i det längsta var det osäkert om vi skulle kunna ställa upp.

Med en vecka kvar till loppet fick Anders positivt besked av sin ryggspecialist = klartecken att köra! Anders har på grund av ryggproblem inte kunnat paddla i den utsträckning han önskat, men har kört annan träning och ser mycket stark och vältränad ut. Jag blev pappa i våras och har prioriterat ned träningen ett snäpp jämfört med förra året. Men formen har ändå smugit sig fram under sommaren.

Tack vare Ägirs kunnige kanotrapportör i 08-området, Fredrik W, vässade Simon och Anders också vändningar och lyft inför SM-racet vid Smedsuddsbadet på Kungsholmen i Stockholm.

Starten gick och vi fick ganska snart fritt vatten på ena sidan av fältet. Efter ett par kilometer blev vi tvungna att släppa kontakten med Lars Walkler/Mikael Jonson från Hindås. Jag minns att jag såg upp till dem under min aktiva karriär. De var med i landslaget och tävlade på VM när de var i sitt livs form under sent 80- och tidigt 90-tal.

Anders och jag hade bra flyt i paddlingen och det var fortfarande långt kvar av loppet. Vi kände oss starka. Några juniorer och seniorer höll vi bakom oss, såg vi när vi sneglade över axeln. Vi peppade varandra under loppets gång och ropade till exempel "Vi har bra flyt! Det går bra!"

Efter cirka 15 kilometer började Fabian Paldanius/Qusay Bawangawala, Jönköpings seniorer, närma sig oss betänkligt snabbt bakifrån. Min tjej Marit



med lilla Klara i bärsele på magen langade gelltillskott till oss vid sista lyftet. Jag var dock för trött och stressad för att riva av "flärpen" och trycka i mig någon gel. Vi gasade allt vi kunde efter lyftet och lyckades hålla undan för Jönköpingskillarna med en kanotlängds marginal tills banorna till slut delade sig. Masters åt ena hållet och seniorer åt andra. Det kändes skönt!

Solen sken och vinden ven denna heta augustidag vid Femöre-kanalen i Oxelösund. Anders och jag hade en kul dag på vattnet och fick silver med oss hem till Ägir. I ärlighetens namn hade arrangören inte fått medaljleveransen ännu men lovade att skicka silvren med posten hem till oss.

Simon Stålspets

Höstoriering 18 oktober

Ägirs höstoriering äger rum på söndag 18 oktober, samling klockan 10 vid kanothuset. Kartor tillhandahålls och Du ritar själv in Din bana. vandra, jogga, springa ung som gammal. kanotistanpassade banor i Vårdsättra skog. Välkomna hälsar motionskommittén.

Bryggupptagning och städdag 22 november

Den 22 november tar kanotsäsongen officiellt slut. Då är det dags för Bryggupptagning och städdag i klubbhuset, båda aktiviteter med start kl 10. Alla medlemmer uppmanas delta.

Flottsund



Den gamla bron vid Flottsund byggdes 1831. Den var belägen strax söder om den nuvarande, som tillkom 1924. Den gamla brons brofästen finns fortfarande kvar och minner om hur vägen tidigare gick över Fyrisån. Det södra knyter an till gamla vägsträckningen som gick över Kungshamns gård och upp mot Fredrikslunds-området och vidare mot Stockholm. Teckning av Olof Thunman.

För sjöfarare till och från Uppsala bör Flottsund ha varit en välkänd plats. Ofta var det bara hit man kunde segla när man på Ekoln närmade sig staden. Vid Flottsund började besvärligheterna, endera för att vinden inte låg rätt till för att komma norrut genom ån, eller att inloppet var för grunt. Samma svårigheter gällde seglation söderut från Uppsala.

Flottsund blev därför ofta en ändplats för sjöfarten på Uppsala. Här måste en omlastning ske båda väd gällde godsbefordran och persontrafik. Av välkända historiska personer som i Flottsund lämnat fartygen för att fortsätta med landtransport, kan nämnas Erik XIV, då han med sitt stora följe skulle krönas i Uppsala domkyrka 1560, Karl Gustav (senare Karl X Gustav) när han som 14-årig student i följe av tio personer skulle besöka Uppsala 1637 samt drottning Kristina när hon med sitt stora hov for till Uppsala för tronavsägelsen 1654.

Tidigare benämndes platsen Flötesund eller Flötasund, som betyder det uppgrundade sundet. Här fanns sedan urminnes tid ett vadställe, senare en färja, innan det på 1800-talet blev en broförbindelse. Till denna plats samlades resande som av olika anledningar fick vänta på överfart eller på vidare befordran och här fanns flera små kro-

gar. En av dessa kom via en av verserna i Gunnar Wennerbergs gluntsånger att bli omnämnd i hela det skandinaviska Norden:

*Farväl magistern. Denna gången
Är tyst i salen på Flottsund
På trappan jublar inte sången
av vännerna från Odinslund*

Utvärdshuset med den i visan omnämnda salen var belägen en bit från brofästet längs vägen mot Uppsala. Alldeles vid ån har på samma sida legat ytterligare en krog, centralt belägen vid norra brofästet. På södra sidan nära ån låg också en krog, och ytterligare en fanns längre upp i backen vid Kungseken. Det var med andra ord lätt för trafikanter att äta och dricka vid Flottsund, och för åtskilliga blev det frestande att stanna längre än nödvändigt.

Flottsund är nämnt redan i Peder Svarts krönika om Gustav Vasa, där han skriver att denne "red över vadet vid Flötesund". Vid denna plats trodde sig köpmännen kunna göra förtjänster genom kommers med dem som samlades här. Sådan handel var svår att kontrollera, men var förbjuden i syfte att skydda städernas handelsmonopol. Detta framgår i ett av Johan III utfärdat brev, där olaga handel

förbjuds i vikar ovanför Stäket och vid Flötesund. Färjeläget vid Flottsund tillkom under 1660-talet. Under 1800-talets början arrenderades färjedriften av en handlare, som också arrenderade den vid norra färjefästet belägna krogen. Först 1831 byggdes en fast broförbindelse i form av en rullbro. Dess brofästen syns cirka 100 meter söder om den nuvarande öppningsbara landsvägsbron, som byggdes 1924. Det hade, med hänsyn till det goda hamnläget vid Flottsund, varit rimligt att det nya Uppsala hade anlagts där, när domkyrkofunktionen flyttades från Gamla Uppsala. Man har inom historisk forskning diskuterat varför så inte blev fallet. Östra Aros lämplighet som hamn-plats kunde ifrågasättas redan under 1200-talet, eftersom denna, vid tiden då den nya domkyrkan skulle byggas, hade upphört

att vara en idealisk hamn. Som Mälarsjöstad är Uppsalas läge inte särskilt lämpligt. Här har jämförts med Västra Aros (Västerås) med dess bättre läge alldeles vid Mälaren och bättre hamnmöjligheter än Uppsala. En trolig anledning till att Uppsala förlades på sin nuvarande plats antas vara att en liten köpstad tidigt hade vuxit upp kring Kvarnfallet, där en naturlig omlastnings-plats för sjötrafiken bildats på ett tidigt stadium. Dessutom hade omlandet där bättre odlingsförhållanden och bättre potentiell köpkraft än omlandet runt Flottsund.

Hans Norman

Ur Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets jubileumsbok 75 år. Stort tack till bokens redaktör Hans Norman för vänlig tillåtelse att använda artikeln.



Målningen från 1787 visar bebyggelsen runt Flottsunds färjeläge från norr vid det gamla brofästet. Här syns färjkarlens stuga och hus på södra sidan. Längre upp från ån låg på både norra och södra sidan flera små krogar.

Välkomna till Ägirs traditionella annandagsfika!

Öppet hus 26 december, kl 12 - 15

Ägir bjuder i år igen på öppet hus med en stunds samvaro i kanothuset. Vi ser till att det är varmt och skönt i storstugan, en brasa i öppna spisen och ljus på borden. Pannan står naturligtvis på och dryck finns också till de yngre.

Motionskommittén

Resultat Ägirs klubbmästerskap, 30/8 2015

K1 200 meter

H35/H45

John Juter	44,1
Simon Stålspets	47,0
Per Andersson	52,1
Henry Carlsson	55,9

D45

Karin Hampus	1,10,32
Marit Nygren	1,21,80

H18

Johan Maier	43,2
Axel Boivie	44,3
Anton Olsson	51,2

D18

Terese Larsson	52,5
----------------	------

H14

Jonas Hallgren	1,06,31
----------------	---------

D14

Elsa Bäsén	1,07,43
------------	---------

H12

Erik Boivie	1,15,06
Joel Schneider	1,17,61
Linus Nordengren	1,40,99

D12

Amanda Nordengren	1,27,87
-------------------	---------

K1 500 meter

H34/H45

John Juter	1,55,20
Simon Stålspets	1,58,23
Henry Carlsson	2,18,03
Per Andersson	2,19,02

D45

Karin Hampus	2,48,08
--------------	---------

H18

Johan Maier	2,02,40
Axel Boivie	2,04,78
Anton Olsson	2,07,93

D18

Terese Larsson	2,11,27
----------------	---------

H14

Jonas Hallgren	2,50,86
----------------	---------

D14

<i>Elsa Bäsén</i>	2,56,34
-------------------	---------

H12

Erik Boivie	3,14,37
Joel Schneider	DNF

D12

Amanda Nordengren	3,29,40
-------------------	---------

K1 2500/5000 meter

H35/H45, 5000 meter

Simon Stålspets	27,01,75
John Juter	27,11,05
Per Andersson	31,14,83
Gunnar Emling	31,21,89

D45, 5000 meter

Karin Hampus	34,44,32
--------------	----------

H18, 5000 meter

Johan Maier	27,26,25
Anton Olsson	30,46,33

H14, 2500 meter

Jonas Hallgren	18,13,23
----------------	----------

D14, 2500 meter

Elsa Bäsén	18,18,04
------------	----------